

YEEEEEEAAAAAAH BUDDYYYYYYYYYY

Het scoutsjaar kan eindelijk weer beginnen wajoooo!!!! Ook dit jaar staat er weer een fantastische leidingsploeg klaar die er alles aan gaat doen om eer een **megavet** scoutsjaar van te maken!!!!

We zullen maar is efkes beginne me ons voor te stellen of ni



Louis Matthijs Thomas Ward Emiel

We zulle maar beginne me de **Louis**. Totem: **plagerige stokstaart**: Deze energieke graver bouwt een ingewikkeld gangenstelsel. Hij is erg sociaal en vaak aanhankelijk. Hij voelt zich met opvallend gemak overal thuis. Het stokstaartje handelt zelden instinctief: het leert veel uit ervaring. Het heeft een goed geheugen en is erg schrander. Hij is gezellig, vriendelijk, grappig en speels, maar ook stees waakzaam en uitermate dapper. Het ligt graag in de zon, maar kan plots onstuimig en drukdoend met iets bezig zijn.

Den tweede is de **Matthijs**. Totem: **ontspannen katoenstaart**: De katoenstaart is vooral in de schemering actief en leeft in grote groepen. Hij is intelligent, sociaal, aangenaam en gezellig. De katoenstaart is levendig, nieuwsgierig en soms wat ondeugend. Hij verzorgt zijn jongen goed. Hij is voorzichtig en heeft een groot aanpassingsvermogen.

Den derde en de vierde zijn **Ward** en **Thomas**. Totems: **gezellige kraaghagedis** en **gezapige bergduivel**: Deze hagedis is een schrokop. Hij is grappig, nieuwsgierig en uitdagend. De Agame past zich vlot aan. Hij is erg snel, soms merkwaardig, maar ongevaarlijk. De Agame is verzot op zon en warmte. Hij intimideert zijn vijanden door grootdoenerij.

En last but not least hebben we **Emiel**. Totem: **Energieke Siamang**: De siamang is een intelligente aap. Hij is behendig, snel en lawaaiig. Hij is sociaal speels en zachtmoedig en over het algemeen heeft hij weinig vijanden. De siamang staat bekend om zijn lenigheid.

Belangrijk!!!!

-Vrijdag 11 november tot zondag 13 november is het giverweekend. Het zou fijn zijn moesten jullie dit kunnen vrijhouden, wij kijken er alvast heel hard naar uit.

-En niet te vergeten givers worden elk weekend met de fiets verwacht tenzij anders vermeld in de klaroen.

-Elke vergadering wordt er afgesproken aan de nieuwe lokalen te Elleveldweg 57, tenzij anders vermeld in de klaroen.

Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober is ons jaarlijkse openingsweekend. Dit zal plaatsvinden aan de nieuwe lokalen (Elleveldweg 57). Jullie worden daar vrijdagavond om 19u verwacht en blijven daar ook overnachten. Vergeet dus zeker geen slaapzak en matje en kledij voor de volgende dag. Onbijt en middageten zal worden voorzien.

Zaterdag vanaf 3uur zal het openingsfeest van de nieuwe lokalen van start gaan en zijn de ouders ook welkom.



Zondag 9 oktober van 11u30 tot 14u is bbq en vriendjesdag. Neem dus allemaal een goe stukske vlees mee en als ge nog een vriendje of vriendinneke hebt die graag in de scouts zou willen komen pakt die dan zeker en vast mee om al is kennis te maken.



Zondag 16 oktober is het een lijp blaaspijpen spel. Maak u alvast al klaar voor een vergadering vol actie want het is lopen, kruipen, springen en noem maar op. De vergadering gaat door van **14u tot 17u.**



Zondag 23 oktober doen we 1 tegen allen, maar niet zomaar 1 tegen allen, dit jaar spelen we het 1 tegen allen winkelspel. Als je wil weten wat dat inhoudt kom dan zeker naar de vergadering en doe als het mogelijk is zeker stapschoenen of sportschoenen aan die comfortabel zijn om in te wandelen.



Zondag 30 oktober heeft de leiding wat me-time nodig om wat uit te rusten na deze vermoeiende maand, dus is er **geen** vergadering, maar vanaf volgende week staan we er weer en starten we de nieuwe maand met een klepper!!!!

Groetjes van jullie sexy leiding xxx



Louis Matthijs Ward Emiel Thomas